

# Mijn Bleuzerke

René De Clercq (1877-1932)

Henk Sweers (1895-1970)

**Zang**

1. Mijn bleu - zer-ke, mijn kreek - ske, Daar lig - je al uit - ge-strekt; \_\_\_ Ge-  
2. Kijk, kijk, zijn vuist-jes bal - len, Zo kod - dig al - le bei! \_\_\_  
3. Geen vlieg - ske mag er zoe - ven, Geen bloem-ken o - pen-gaan. \_\_\_ Wil

**Klavier**

3

zond ge-lijk een blik - ske, En dicht ge-dekt. Weet,  
Kijk, och, de ste-ken val - len Van mij - nen brei. Maar  
moe - der-ke nog toe - ven, 't Moet stil - le staan. Uit

7

1-2.

kind-jes die goed sla - pen Zijn la - ter flin - ke kna - pen. Douw, douw douw  
't kind-je moet eerst sla - pen Eer ik die op kan ra - pen. Douw, douw douw  
kin-der-kes die sla - pen Zijn

11

3.

douw douw 2. Kijk, de en-gel - kes ge - scha - pen. Douw, douw  
3. Geen